

De ziekte leek te winnen
De sterkste in de strijd
Maar winnen is zo relatief
Het geldt hoogstens voor de tijd
Winnen zit in zo veel meer
In kracht, in moed, in wil
Van zoveel positiviteit
wordt elke ziekte stil
Nu de strijd verloren lijkt
Kan ik alleen maar zeggen
Dat jij voor mij de winnaar bent
Jij weet grenzen te verleggen
Een vriendin

Inge Peeters

Geboren te Turnhout op 6 augustus 1964
en thuis in familiekring overleden te
Voortkapel op 1 september 2020.

Door maatregelen omwille van het coronavirus zullen de
afscheidsplechtigheid en begraafing op de begraafplaats te
Noorderwijk plaatsvinden in intieme kring.

Er kan via livestream gevolgd worden op donderdag
10 september vanaf 9.45 uur via www.vanhovebegravenissen.be
(plechtigheid start om 10.00 uur).

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove, Grote
Markt 42, Westerlo op dinsdag 8 september van 19.00 tot 19.20 uur.
(mondmasker verplicht)

vrouw van
Ludo Adriaensen
mama van
Kristof †
Robin
Fenna
Jorne
dochter van
Louis † en Maria † Peeters - Haverals
schoondochter van
Gust † en Annie † Adriaensen - De Wachter
zus, schoonzus van
Ria Peeters
Jos Peeters
Rudy Peeters
Anneliese Peeters
Martine Adriaensen

haar neven en nichten
de families Peeters, Adriaensen, Haverals en De Wachter

Met dank aan iedereen die Inge met liefdevolle zorg
en vriendschap omringd heeft.

Rouwadres: Familie Inge Peeters, p/a Van Hove begravenissen
Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo, www.vanhovebegravenissen.be